

+

Bid voor de zielerust van
de Heer

Arthur - Henri DE STAERCKE

echtgenoot van Mevrouw
Martha DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op 11 september 1904 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 6 mei 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Blindenbond « Licht en Liefde »

Gedeporteerde 1940-1945.

Het heengaan van onze dierbare afgestorvene vervult ons hart met een pijnlijke droefheid. Toch zijn we tevens dankbaar voor alles wat we van hem gekregen hebben.

Zijn leven was een leven van toewijding en arbeid. De zware arbeid in de koolmijnen heeft hij met liefde verricht omdat hij daardoor geluk bracht voor zijn gezin. Zijn geluk vond hij in het samenzijn met de zijnen en met zijn vele vrienden.

Nu hij gestorven is bidden we de Heer dat Hij hem loon naar werk geeft in de hemel, waar hij al zijn geliefden hoopvol opwacht voor het altijd durend gelukkig samenzijn.

Dierbare echtgenote, u dank ik in het bijzonder voor uw liefde en genegenheid.

Beste kinderen, blijft moeder omringen met uw zorgen, nu ik er niet meer ben om haar bij te staan.

Familie en vrienden, blijft ook gij mij in uw gebed indachtig.

De families De Staercke, Gosseye,
De Cubber, De Temmerman,

danken U oprecht voor uw blijken
van meeleven in hun rouw.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel