



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Angèle DE STAERCKE**  
weduwe van Roger BUYDENS

Geboren te Nederbrakel op 4 augustus 1927  
en overleden in de kliniek  
Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 8 januari 1997,

begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

*De families DE STAERCKE, BUYDENS,  
DE MEYER en DE CLERCQ  
danken u voor uw medeleven en gebed.*

God die liefde zijt en de mens het vermogen gegeven hebt om ook te kunnen beminnen, gedenk deze dierbare overledene Angèle, die in liefde heeft geleefd voor U, voor haar gezin en voor allen die haar dierbaar waren. De vele gasten in haar café in D'Hoppe.

Zij was schoon in haar eenvoud, in haar dienstbaarheid en in haar bescheidenheid. Haar leven was gekenmerkt door noeste arbeid en geduldig aanvaarden van lijden en beproeving. En dit werd haar zeker niet bespaard.

Met pijn in het hart, maar ook met grote dankbaarheid nemen wij afscheid van deze goede moeder Angèle. Wij kunnen nooit vergeten wat zij voor ons betekend heeft door haar overgrote bezorgdheid, haar onverdroten werklust en haar diep geloof.

Heer, laat Angèle op haar tocht naar de eeuwigheid Uw goedheid ondervinden en de liefde van allen die haar dierbaar zijn.

*De namis zal opgedragen worden op zaterdag 15 februari  
1997 om 17.30 in de parochiekerk St.-Martinus te Oprekkel.*

