



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## ***Albert DE STAERCKE***

weduenaar van Mevrouw  
Gorgina DE PESSEMIER

Geboren te Nederbrakel op 2 juni 1914  
en godvruchtig overleden in het  
A.Z. Zusters van Barmhartigheid  
te Ronse op 17 januari 2002,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

**Oud-Strijder 1940-1945.**

De kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen,  
danken u voor uw blijken van medeleven.

De namis wordt opgedragen op vrijdag  
22 februari 2002 om 18.30 uur in de  
decanale kerk te Nederbrakel.

Pé pé van Zegelsem

Hem helemaal beschrijven kan niet, hij was zoveel.

Eerst en vooral was hij een lieve oude man. Hij was eenvoudig, genoot van het leven en had een eigen levenswijsheid.

Ik herinner mij hoe we graan maalden in "zijn werkhuis" om eigen brood te bakken. Toen ik plannen maakte voor een kruidentuin, was hij er direct voor te vinden. Jaren later stond zijn tuin nog vol kamillebloemen van weggewaaide zaden. Hij vond het niet erg!

Het leven moest positief benaderd worden. Niet gemakkelijk, als men de wereldoorlog heeft meegemaakt en drie van zijn vier kinderen heeft weten sterven.

Toen ons grootmoeder langdurig ziek werd heeft hij, zelf al op hoge leeftijd, dagelijks voor haar gezorgd. Een staaltje van pure liefde.

De laatste jaren ging het niet meer zo best met hem, hij was een beetje op de sukkel. Toch konden zijn ogen nog blinken en was hij nog gelukkig.

Hij zal niet vergeten worden. Er zijn beelden en gebaren van hem, die voor altijd opgeslagen zitten in ons geheugen.

De laatste dagen waren hard en zwaar voor hem, het is goed dat hij niet langer moet afzien. We zullen hem missen want hij was de liefste oude man uit ons leven.

Uw kleinkinderen

*Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49*