



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER
JOZEF DE STAEBELAERE

echtgenoot van

Mevrouw MARIA BLYAU

geboren te St-Maria-Horebeke de 13 november 1893
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 6 september 1959
voorzien van de H.H. Sakramenten

Lid van de H.Hartbond en van alle godvruchtige ge-
nootschappen van de parochie. — Voorzitter van het
Kerkbureel — Oud 1^e schepen — Bestuurslid van de
plaatselijke Raiffeisenkas en Boerengilde — Voorzit-
ter van de Oud-strijdersbond — Oud-Strijder 1914-18
Vereerd met het Oorlogskruis met bronzen leeuw —
Yzerkruis — Vuurkruis — Zegenmedaille — Herin-
neringsmedaille.

Wat geeft het wanneer de dood komt aankloppen
onverwacht of na lange ziekte of hoge ouderdom, in
bekende omgeving of op vreemde kamer, ALS WE
MAAR BEREID ZIJN OM VOOR GOD TE VER-
SCHIJNEN.

De betreurde overledene was een deugdzaam en
rechtschapen man, werkzaam, bezorgd, vreedzaam.
Geworteld en gegrondvest in de liefde tot God en
evenmens. Zijn gedachtenis zal in ere blijven en de
goede Meester zal zijn dienaar verwelkomd hebben.
Laat ons dan met de ganse kerkgemeenschap samen
bidden :

« Treed niet in gericht met uw dienaar Jozef, o Heer,
want geen mens is rechtvaardig zó hem niet door U
vergifenis van alle zonden wordt verleend. Laat dus
Uw vonnis hem niet treffen, die wij U in kristelijk Ge-
loof aanbevelen door de mond van zijn duurzame echt-
genote, kinderen, kleinkinderen, zusters, schoonbroe-

ders en familieleden, van de parochie en haar priesters,
van de ganse kerk ; dat hij door de hulp Uwer genade
zalig worde, want zijn leven werd getekend met de ze-
gel van de Heilige Drieuldigheid. Amen. (Missaal)

Duurbaren, leeft in liefde met elkander. Bidt voor
mij. Gij zuster en nicht, bruiden van de Heer, gedenkt
mijner in het H. Misoffer. Dank aan allen voor liefde
en zorg.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij.



Mevrouw Jozef DE STAEBELAERE-
BLYAU, kinderen en kleinkinderen,

De familiën DE STAEBELAERE,
BLYAU, VANDER STICHELEN en
FELIERS.

Zeer getroffen door Uw blikken van
diep christelijk medevoelen bieden U
hiervoor hun welgemeende dank.

St-Maria-Horebeke druk. De Clippels