

†

**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Emma DE STAEBEL

weduwe van de Heer

Edmond OKERMAN,

geboren te Nederbrakel op 20 november 1886 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 1 maart 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Dank zij de kruisdood van Kristus, onze Heer, is onze dood minder pijnlijk, omdat wij geloven dat ook wij eens zullen verrijzen zoals Kristus na zijn dood verreezen is. Gesterkt door dit geloof haar leven lang en getrouw aan dit geloof, zag onze dierbare overledene vol vertrouwen het grote moment tegemoet; de dood, die geen dood meer is, maar een overgang van dit tijdelijk leven naar het eeuwig leven.

Onze dierbare overledene was een brave en diepgelovige vrouw die zo zeer waardeerde de genegenheid en de vriendschap, de dienstvaardigheid en de kommervolle zorgen waarmee zij omringd werd. Vanuit de hemel bidt zij nu tot God dat Hij u duizendvoudig moge lonen voor de jarenlange tedere zorgen met verduldige kommervolle goedheid.

Bidden wij nu de Heer van leven en dood dat Hij haar vergiffenis schenke voor haar tekorten en haar lone voor het vele schone.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u om alles wat gij voor mij gedaan hebt. Denkt nu nog aan mij in uw gebeden. Dank ook aan allen die mij genegen zijn geweest en vergeet mij niet, maar bidt af en toe nog eens voor mij dat de goede God mij genadig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : zaterdag 22 april te 19 u.

De families DE STAEBEL, DE RIDDER,
OKERMAN, MATTHIJS,

**danken U voor uw blijken van medeleven
in hun rouw.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek