



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Wim DESSOMVIELE

Administratief Directeur N.V. Versele-Laga

*Algemeen Penningmeester van de
Koninklijke Belgische Basketbalbond*

echtgenoot van Mevrouw Jenny STALS

geboren te Heverlee op 2 april 1932
en godvruchtig overleden te Gentbrugge (Gent)
op 1 november 1987, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

DE FAMILIE

*dankt U oprecht voor uw blijken van medeleven
en voor uw gebed.*

Va, Wim, Opa, Mijnheer Wim: elk van ons heeft hem op zijn eigen manier in gedachten...

Op Allerheiligen is Wim van ons heengegaan. Ondanks zijn plotse, pijnlijke ziekte, is dit wegvallen van iemand die bij velen zo geliefd was, toch hard. Zowel bij zijn familie als op zijn werk en in zijn hobby was Wim een gekende persoonlijkheid, die met stiptheid alles tot een goed einde bracht.

Voor zijn vrouw en kinderen was hij steeds de rustige raadgever. Hij leefde, in stilte, diep mee met hun vreugde en verdriet. Het contact met zijn kleinkinderen zal iedereen die het gezien heeft bijblijven: een opa die innig-teder en jong werd als hij met hen speelde. Ook voor zijn zussen en broers was hij een continue steun: eerlijk en concreet stelde hij hun altijd een oplossing voor.

Op het werk zullen twee zaken immer in de herinnering blijven: zijn eerlijkheid en ontvankelijkheid. In eerste opzicht kwam "Mijnheer Wim" streng over, maar wat werkelijk achter dat uiterlijk schuil ging, was een minzaam man die wist wat hij verlangde.

In "den basket", zijn ware passie, stak hij de rest van zijn tijd. Hijzelf noemde het zijn tweede leven. Ook daar zal Wim nooit vergeten worden.

Liefste Wim, jij kent nu de realiteit. Wij hier op aarde zullen ons uw rijk gevuld leven als voorbeeld blijven stellen.

Rust in Vrede.

Begraf. - Crematie L. Vandenberghe - Tel. 28 13 84