

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

†

In de Vrede des Heren is ontslapen

DE HEER

Remi, Francies DESSOMVIELE

Landbouwkundig Ingenieur.

Ere-directeur, Beheerder N.V. Versela-Laga.

echtgenoot van Mevrouw

Marla DE SUTTER

Geboren te Watervliet op 8 augustus 1905. Godvruchtig overleden te St-Denijs-Westrem op 10 oktober 1967, gesterkt door het heilig Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

« Gans zijn leven door was hij een voorbeeld van werkkraft, eerlijkheid en liefde. »

Aldus getuigend, het eerst-ontvangen rouwbeklag (M.V.), in de vroege morgen na zijn overlijden. - En in dat bondig telegram is alles gezegd.

Werkkraft die hem tot een sterke persoonlijkheid heeft gemaakt. In zijn werkkringen — en dan vooral in zijn levenswerk — was hij de man van respekt en gezag, was hij « de baas » die veel mocht eisen van allen, omdat hij gezag nooit als ekskuus maar als vergrote verantwoordelijkheid beschouwde. Hij was er de voorman door zijn — helaas misschien ooit wel te — onverdroten arbeid, door zijn streng beleid, maar met een gouden hart, steeds joviaal en vol humor. Hij bezat de kunst in zich te verenigen, zeer fijngevoelig en in evenwicht: ernst en luim.

Eerlijkheid en rechtvaardigheid waren voor hem: zelsprekend, en over hem: spreekwoordelijk. Ook in de moeilijkste omstandigheden van zijn leven bleef dat « zijn punt van eer ». Daarom ook gingen velen in vertrouwen zijn wijze raad inwinnen voor problemen « allerlei ».

Liefde, die zijn leven zo edel-schoon heeft gemaakt.

— *Eerbiedig-tedere liefde* voor zijn vrouw, gesteund op ongekende wederzijdse offers. Wie er getuige mocht van zijn hoeveel attenties en zorg zij voor elkaar hadden, en hoe zij elkaar toespraken zo in het zevenendertigste jaar als in het eerste jaar van hun huwelijk, is hierbij zeker ontroerd geweest.

Moeke, hoe diepgelukkig waren wij met elkaar, hoe smartelijk treft u mijn afsterven. Maar die liefde leeft voort en zal u een sterkende herinnering zijn om nu moedig te blijven doorzetten. Daartoe helpe u God.

— *Kommervolle liefde* voor zijn kinderen, waarmee hij elk van de zeven trouw volgde in al hun pogingen of successen. Zijn gezin was zijn geluk en zijn fierheid. - En zoals geen opa kon hij omgaan met zijn kleinkinderen, vol liefdevolle belangstelling voor elk van de elf.

Lieve kinderen, ik dank u voor uw eerbied en genegenheid die ik in een onvergetelijke herinnering van huis naar Huis mag meenemen. Sluit de band rond moeke, zo sterk en teder alsof ikzelf er nog was. Bouwt uw leven uit naar uw beste mogelijkheden in mijn spoor, en vergeet mij niet al de jaren die God u vergunt.

— *Overtuigde liefde* tot God. Geloof. Daar lag tenslotte de grondslag van zo'n leven.

Wij danken God.

Om uw gebed en christelijke deelneming danken u :

Mevr. Ir R. DESSOMVIELE-DE SUTTER ;
Lic. en Mevr. W. DESSOMVIELE-STALS en kinderen ;
Dr en Mevr. R. VALCKE-DESSOMVIELE en kinderen ;
Ir en Mevr. J. MERCELIS-DESSOMVIELE en kinderen ;
Apot. en Mevr. F. VANDENBOSSCHE-DESSOMVIELE en kinderen ;
De Heer Mark DESSOMVIELE ;
De Heer Hans DESSOMVIELE ;
Juffrouw Ria DESSOMVIELE ;
De families DESSOMVIELE, DE SMET, DE SUTTER, LIPPENS.

Begr. Vandenberghé - Tel. 28.13.84