

In handel en wandel,....
Weet wel dat zich gans te geven niet volstaat;
Men moet het doen met kennis en met 'n lachend
gelaat!



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mijnheer

REMI DE SPRINGER

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE GEETER,

geboren te Oprakel op 4 december 1890 en er
rustig in de Heer ontslapen op 28 november 1965.
Gesterkt door al de Genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Voor ieder mens, hoe betrekkelijk lang een
leven duurt, is de dood de tijd der waarheid,
in het aanzicht van de dood krijgen alle aardse
dingen een ander kleur en waarde. We leren ze
dan kennen voor wat ze zijn: ijdelheid, stof en
rook. (H. Alfonsius.)

Nu deze eenvoudige, rechtschapen, welbekende
koopman naar de eeuwigheid is heengegaan,
bloeien genegenheid en vriendschap nog meer op
dan ooit, bij zijn opgeruimde en vermaarde per-
soonlijkheid en ervaren, kundige, fijne vakkennis.

Met een rotsvast vertrouwen en een onverdeelde
liefde heeft hij onvermoeid gewerkt, vroeg en
laat, dag en nacht, gezwoegd en gezorgd, zich ge-
heel en al opgeofferd voor zijn bedrijf en koop-
handel. Al bracht de handel elke dag zijn zorgen
mede, geen kommer of last kregen de kans zich
vast te nestelen in zijn hart. Immer bleef hij
levensmoedig en vol levenskracht, zijn levenskans
was groot en het fortuin lachte hem toe. Waar hij
kwam bracht hij opbeuring en vreugde, een gees-
tige zet en als een sterk man zag hij midden de

moeilijke tijden, steeds de lichtende zonnestralen.
Einde en verre gekend, was hij een gevierd en
uiters: bedreven vakkenner en koopman, de
vriend van allen om zijn opgeruimd karakter,
zijn eerlijkheid, zijn gedienschtigheid en zijn onge-
veinsde vriendschap.

Zoals zijn leven, was zijn einde op zijn lange
zwerftochten: waardig en rustig, gelaten in het
lot, vol betrouwen op Gods goedheid en barm-
hartigheid is hij een beter leven ingegaan.

Mijn duurzame echtgenote, beminde kinders,
schoon- en kleinkinders, mijn talrijke vrienden
ik sterf gerust, omringd door uw goede zorgen en
blijken van genegenheid en liefde, weent niet als
de ongelovigen, want door uw kristelijk geloof
weet ge, dat uw vader en vriend leeft. Het leven
gaat verder. God zegene en beware U allen in
het geloof van uw kinderjaren, dat is de hoop en
de band van innige en diepere eenheid en ver-
bondenheid, die ons weer verenigd in de Hemel.
Weest de steun van uw goede moeder.

Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis,
dank voor uw gediensstige behulpzaamheid. Helpt
me verder door uw vrome gebeden.



De families **DE SPRINGER, FOSTIER, DE GEE-
TER, VAN DEN ABBEELE,**

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel