

Wie Maria eert, vergadert schatten voor het eeuwig
leven. (Rich, a S Laur.)

+

Gedenken wij in onze gebeden, verstervingen en
HH. Misoffers, nu vooral gedurende den H. Vastentijd
de ziel van Mevrouw

CLEMENCE DE SPRINGER

weduwe van Mijnheer

Jean-Baptiste VAN DEN BORRE

geboren te Oprakel, den 14 November 1865 en god-
vruchtig overleden te Everbeek, den 24 Februari 1945
ontvangen hebbende de HH. Sacramenten der stervenden
en den Apostolischen Zegen

Zij was een moeder wonderbaarder dan men kan zeggen
en waardig te blijven leven in het geheugen der goeden.

Zij leerde haar kinderen van hun jongste jaren af God
vreezen en zich onthouden van het kwaad meer nog door
haar goede voorbeelden dan door haar vermanigen.

Zij heeft haar hand geopend voor de noodlijdenden ; on-
gelukkigen en minder bedeelden vonden bij haar troost en
steun en niet zelden, vooral in die bange oorlogsjaren deel-
de zij met hen haar sober noenmaal.

Zij heeft den omgang van haar huis nagezien en haar
brood in ledigheid niet geëten.. Haar aandenken zal daar-
om in zegening blijven.

Wij bedanken U Heer, omdat Gij ons zulk een goede
moeder hebt gegeven en ze ons zoo lang bewaard hebt. Wij
beminden ze uitermate en zij verdiende onze liefde. Gij
hebt ze volgens uw welbehagen tot U geroepen, uw heilige
naam zij gezegend.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, gij die mijn vreug-
de en mijn kroon waart, blijft vereenigd onder malkander
dient God met getrouwheid en leeft zoodanig dat gij nooit
den dood moet vreezen. Schenkt mij in dankbare erkente-
lijkheid uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. en 7 q.)

De familiën VAN DEN BORRE, DE SPRINGER,
MAGINET en SADOINE,

Bedanken.