

Mijn taak is af - mijn werk volbracht !
Dit laatste avonddeemsteren
werd nu mijn levensnacht...
ik zal met blij verlangen
uit Gods hand mijn loon ontvangen.



Dankend en biddend nemen we afscheid
van Mevrouw

ANNA, COLETA DE SPIEGELEIRE

echtgenote van de Heer

EMIEL BAELE

geboren te St. Blasius-Boekel op 6 maart 1908 en
zacht in de Heer ontslapen in de Kliniek St. Eli-
sabeth te Zottegem op 31 augustus 1978. In leven
en sterven geheiligd door de H.H. Sacramenten
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Emiel Baele,

Achiel en Christiane Baele-Watté,
Remi en Annie Baele-Van De Sijpe,
Rufin en Rita De Brauwer-Baele,

Pascal Baele,

Mario Baele,

Karen Baele,

Stefaan De Brauwer,

De families De Spiegeleire, Baele, Meerschaut
en Matthijs.

En als ik ben heengegaan en een
plaats voor u heb bereid, kom ik
terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. (Joh. XIV-3)

Heer God,

Wij danken U, omdat gij ons zo iemand als moe-
der hebt gegeven, een moeder om nooit te ver-
geten.

Biddend, werkend en zorgend heeft zij onder ons
geleefd. Beproevingen werden haar niet bespaard.
En zoals ze leefde is ze ook heengegaan : stil,
eenvoudig, grootmoedig, diepgelovig en godvruch-
tig, vriendelijk en dankbaar voor alles wat haar
werd gedaan in haar grote hulpeloosheid ; steeds
meer bekommerd en bedacht om de anderen dan
om zichzelf.

Wij danken U, Heer, omdat zij de laatste maan-
den door haar totaal afhankelijk te zijn van ande-
ren, zoveel vreugde heeft mogen beleven aan de
zorgende liefde van haar man en van haar kin-
deren.

Wij vragen U, Heer, neem Uw trouwe dienaar
op in Uw heerlijkheid en laat haar delen in Uw
eeuwige liefde en vreugde. Naar U toe heeft ze
geleefd, in U wordt haar leven volkomen.