



DIERBAAR AANDENKEN

aan de Heer

WILLY DE SPIEGELEER

zoon van wijlen

ANDRE DE SPIEGELEER

en

MARIA VAN DRIESSCHE

geboren te Elene op 9 februari 1937 en godvruchtig overleden te Zottegem op 12 oktober 1985, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families DE SPIEGELEER en VAN DRIESSCHE danken U voor uw deelneming en gebed.

Er bestaat geen afscheid
alleen een afscheid nemen.

Steeds weer zie ik hen die gingen
terug in een gezegde, een gebaar
hoor hen lachen uit een vreemde mond
voel ze door mijn denken sluipen.

Zij komen en zij gaan
door dagen en door jaren
verzoenend in hun terugkeer
met wat verloren ging.

M.H. de Hartog.

Ondanks de lijdensweg der laatste weken is het heengaan van Willy te plots geweest om de realiteit ervan nu reeds ten volle aan te voelen.

Wij weten dat hij zich gelukkig voelde bij zijn vrienden van « Home Floreal ». Wie van ons hoorde niet de attentievolle verzoekjes die hij via de vrije radio's richtte aan alle bekenden bij verjaardagen en blijde gebeurtenissen.

Ook gaf Willy blijk van een intense culturele belangstelling. Immers hoe vaak troffen wij hem niet aan in zijn witte plunje, zwijgzaam en ascetisch teruggetrokken, al lezend in een of ander kunstboek of minzaam mijmerend in de natuur die in zijn omgeving zo rijkelijk aanwezig was. Soms was hij erg creatief in de tekenkunst, wat blijkt uit de vele fijne werkjes opgehangen in zijn kamer.

Vaarwel, Willy, wij zullen u missen, maar wees er zeker van dat gij in onze gedachten aanwezig blijft.

Lieve broers en zusters en vrienden van « Home Floreal », heb dank voor alles wat wij voor elkaar betekend hebben. Mocht het beste van mij voortleven in uw gemoed.

Barmhartige God geef zijn ziel de eeuwige rust.