

« Als wij met Christus gestorven zijn,
zullen wij met Hem leven.
Als wij volhardten
zullen wij met Hem heersen ».

(2 Tim. 2,11-12).

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Suzanne
DE SPIEGELEER**

echtgenote van de Heer

Julien VANDER STENEN

geboren te Ressegem op 14 april 1922 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 9 november 1993,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families

DE SPIEGELEER, VANDER STENEN,

DE NAEYER en VERMANG,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Een echtgenote, een goed en gelovig mens
is gestorven. Suzanne hield van het leven en
was steeds bereid om te helpen waar zij maar
kon. In nood kon men op Suzanne steeds
een beroep doen. Vooral de bejaarden waren
haar dierbaar.

Samen met haar echtgenoot heeft zij hard
gewerkt.

Als een echtgenoot zo plotseling met de
dood van zijn geliefde vrouw wordt gecon-
fronteerd, treft de verrassing en het verdriet
des te dieper. Maar wordt de gestalte van de
overledene opgeroepen met haar persoonlijke
trekken.

Als een mens, die je erg nastaat, uit je
leven wegvalt, kost het veel moeite om dit te
aanvaarden. En vooral als dat zo plotseling
gebeurt, zoals nu bij Suzanne.

Want een mens waar je van houdt, laat je
niet graag los. Daarom zullen slechts degenen,
die haar goed gekend hebben, die haar na-
staan, weten welke leegte zij achterlaat door
haar plotselinge dood.

Dierbare echtgenoot en familie, nu ben ik
teruggegaan naar de Heer, van daaruit blijf
ik waken en bidden opdat u allen troost en
verlichting mag ontvangen in dit droeve mo-
ment van het leven.

Zij ruste in de vrede van de Heer.

H. Franciscus, bid voor haar.