

Het is een oud verhaal,
de mens blijft immer dromen
maar iedere ademhaal
weet God ons nader komen. (L. V.)

† TOT VROOM AANDENKEN

aan de ziel van de heer

Remy DE SPIEGELEER

Oudstrijder 1914-1918

Vuurkruiser - Oorlogskruis met Palmen

weduwnaar van mevrouw

Amandine DE PELSEMAEKER

geboren te Schendelbeke, de 22 mei 1885 en er god-
vruchtig overleden de 12 mei 1972, gesterkt door de
H. H. Sacramenten der zieken.

Na dit lange leven, met zijn afwisseling aan
vreugden, beproevingen, zorgen en verwachtingen
is deze man naar Zijn Schepper teruggekeerd.

Wij hebben hem enkel gekend in zijn laatste le-
vensjaren. Het beeld dat ons van hem zal bijblijven
is dit van een tevreden en gelukkig mens, fier over
de hoge ouderdom die hij reeds had bereikt. Ho-
pende dat er nog wel wat jaren konden bijkomen.

Bijna onopgemerkt is hij dan van ons heenge-
gaan, rustig en stil zoals zijn leven was. «Vader, in
uw handen beveel ik mijn geest...»

Dierbare familie en vooral gij, Jules, die mij elke
dag hebt bijgestaan in mijn laatste levensjaren,
hebt dank voor uw genegenheid en bezorgdheid.

O God, die in het verborgene ziet en geen goed
onbeloofd laat, wil genadig het offer van mijn le-
ven aannemen tot uitboeting van al wat ik zou
kunnen misdreven hebben en voor het geluk van
allen die mij dierbaar zijn.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.



*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën

DE SPIEGELEER

DE PELSEMAEKER