

Dankbaar aandenken aan



De Heer

Pol DE SPIEGELEER

Echtgenoot van Mevrouw

Rita LODENS

*Geboren te Geraardsbergen op 19 december 1948
en plots overleden tijdens een wandeltocht tussen
Ferentillo en Spoleto in Italië op 22 juli 2000.*

Rita Lodens, *zijn echtgenote;*
Tom en An De Spiegeleer – Van Maelzaeke,
zijn kinderen;

zijn moeder, schoonmoeder
en de families De Spiegeleer, De Vrieze,
Lodens & Vandemergel

danken U

voor uw genegenheid en uw medeleven

*De namis wordt opgedragen in de kerk te Mater
op vrijdag 1 september 2000 om 18.30 uur.*

De zon komt 's morgens vroeg
de Italiaanse lucht verwarmen,
zoals liefde en vriendschap
jouw leven verwarmt.

Je voelt je goed en stapt over
de bergen en door de dalen.

Dat is leven, dat is jouw leven :
zonder woorden de steile hellingen beklimmen,
die soms harder en hoger kunnen zijn
dan je ooit dacht.

Maar niets is vruchteloos.

Er is ook een prachtig dal met schaduw
in zijn bossen, en een koele spelonk
met fris water uit een bron.

Het geurt en smaakt nog naar Franciscus.

Was het teveel voor jouw mensenhart ?

Je bent vóór je vrienden
in het witte Assisi aangekomen.

Pol, bedankt voor je stille,
mooie levenstocht.

Begr. DHONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33