

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## PELAGIE DE SPIEGELEER

weduwe van de Heer

**EMILE LOTERMAN**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 27 maart 1896 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen, op 20 augustus 1985, nadat zij de Pauselijke Zegen en het sakrament der Ziekenzalving ontvangen had.



De families **DE SPIEGELEER, LOTERMAN,**  
**DE WINTER** en **DEMONT,**

danken u voor uw blijken van christelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

« God, dit leven had voor ons zulke grote betekenis en mocht zolang onder ons vertoeven, dat het ons nu moeite kost het aan U terug te geven : jarenlang waren wij met deze mens vertrouwd, zij werd een stuk van ons eigen leven ».

Naastbestaanden en buurtmensen hebben haar gekend als de vrouw die steeds maar ijverig bezig was met één of andere werkzaamheid, die op een dag herhaaldelijk de weg opging om boodschappen te verrichten. Tot op zeer hoge ouderdom woonde ze nog regelmatig tijdens het weekend de eucharistieviering bij en ging ze vol godsvrucht te communie. Ze was een gelovig mens, ze heeft God de plaats in haar leven gegeven die Hem toekomt in elk mensenleven. Ze kon zeer dankbaar zijn om de kleinste dienst of het minste hulpbetoon dat haar gegeven werd. Om haar vriendelijkheid werd ze in de buurt geacht en bemind.

Bemide kinderen, ik ben God dankbaar dat ik zolang op deze wereld mocht vertoeven. Ik dank Hem om de gezondheid die Hij mij gegeven heeft, om de zorg die Hij voor mij gedragen heeft, voornamelijk in mijn oude dag. Bemide kinderen, ik dank u om wat gij voor mij gedaan hebt, om de kommer die u steeds voor mij had, en die gij uitdrukte in woorden van wijze raad. Ik dank u om uw jarenlang begaan-zijn met mij. Ik dank u om het begrip dat gij steeds voor mij opgebracht hebt.

Lieve buurtmensen, ook u ben ik dankbaar voor de vele kleine diensten die u mij bewezen hebt, om de zorgen waarmee u me soms volgde langs de Steenweg, dank om de eerbied die u betoonde om mijn hoge ouderdom.

Kom haar tegemoet, heiligen van God,  
kom haar tegemoet, engelen van de Heer,  
neem haar op  
en geleid haar voor het aanschijn van de  
Allerhoogste.