

VROOM AANDENKEN AAN



DE HEER

Michel DE SPIEGELEER

echtgenoot van

Mevrouw Marie-Louise EECKHOUDT

geboren te Strijpen, op 4 september 1921
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Jette, op 26 maart 1979, na een korte en
pijnlijke ziekte, voorzien van het sakrament
der Zieken.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw
goede zorgen en voor alles wat gij voor
me deed.

Liefste kinderen, heb dank voor uw
vriendschap en liefde die gij mij gegeven
hebt.

Zijn afscheid was wellicht te vroeg, doch
de Heer nam hem uit dit aardse leven tot
Zich om hem te laten delen van het eeuwig
geluk.



Voor uw gebeden en bliken van kristelijke
deelneming danken U

Mevrouw
Michel DE SPIEGELEER-EECKHOUDT en
kinderen,

De families DE SPIEGELEER,
EECKHOUDT,
GEENENS en
DE GEYTER.

Begravenissen Ch. De Witte