

« Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ». (Lc. 12 : 40)



Dankbaar nemen wij afscheid van en bidden wij voor de zielerust van

MEVROUW

Marie-Louise DE SPIEGELEER

weduwe van de Heer
EDMOND HYSSELINCKX

Zij werd geboren te Barbéry (Frankrijk) op 8 maart 1908 en godvruchtig overleden te Smeerebbe-Vloerzegem op 9 juli 1985. Zij werd gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken en de Pauselijke zegen.

Rustig, gelaten, in volle vertrouwen op de Heer, is de dierbare overledene en moeder naar het hemels Vaderhuis teruggekeerd.

Zij was in de ware zin van het woord een in-goede vrouw ; eenvoudig, gedienschtig en deugdzzaam. Zij heeft dagen van geluk gekend, maar zij heeft ook veel menselijk leed te dragen gehad. Zij heeft veel geleden bij het afsterven van haar echtgenoot. Zijzelf heeft veel moeten doorstaan op haar ziekbed. Maar hoe dankbaar was zij wanneer mensen haar dan ter hulp kwamen en voor haar zorgden. Een zachte glimlach, een klein handgebaar : allemaal tekens waarmee zij haar dank en waardering wilde uitdrukken.

Telkens wanneer zij de H. Communie mocht ontvangen, bad zij vroom de gebeden mee en bleef dan stil verder bidden tot haar Heer en God.

Laten wij de Heer dankbaar zijn omdat Hij ons zulk een vrome en goede moeder heeft gegeven, laten wij vooral berusting vinden in haar zalig overgaan tot een beter leven.

Dierbare kinderen, dank u voor de vele en goede zorgen : u Suzanne om uw voortdurende aanwezigheid ; u Simonne om uw nooit aflatende bezorgdheid, geduld en inzet. Wat een geluk voor een oude en zieke moeder wanneer de kinderen zo met haar begaan zijn ! Dank u !

Ook gij, mijn schoonzoon en gij, mijn kleinkinderen, gij waart ook altijd om mij bezorgd. Dank u omdat gij met Simonne zoveel begrip en hulp hebt opgebracht voor mij ! De Heer zal u allen daarvoor tenzeerste belonen.

Beste familie, vrienden, kennissen en bureu, ik dank u hartelijk voor genegenheid en goedheid. Denkt ook eens aan mij in een vroom gebed

**De families DE SPIEGELEER, HYSSELINCKX,
COOPMAN en VAN DER BIEST,**

danken u voor uw blijken van christelijke deelneming en uw vroom gebed.