

Wie verduuldig de beproeving doorstaat, God zal hem de kroon des levens geven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

JEANNETTE DE SPIEGELEER

weduwe van Mijnheer

ROBERT JANSSENS

geboren te Elene, op 7 juni 1918 en aldaar godvruchtig overleden, op 24 mei 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen,

Lid van de confrerie van de H. Barbara

Ik heb rondom mij gezien en geen hulpmiddelen gevonden... alles is geschied gelijk het de Heer behaagde, zijn naam zij gezegend.

Liefde noch zorgen hebben gebaat, zij die ons zo lief en dierbaar was is ons ontnomen.

De aarde is een beproevingsoord, daarom zijn er de vreugden zo schaars en zo kort, en de droefheden en tranen zo menigvuldig.

De duurzame overledene heeft dit ondervonden en met Gods genade die last gedragen. Zo zacht was haar dood, omdat zij wist dat de dood slechts de overgang is tot een beter leven.

Allen die in omgang met haar kwamen betreuren haar vroegtijdig heengaan, want allen ondergingen de invloed, van haar goedhartigheid en liefderijkheid, die ze als schatten in haar ziel droeg.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, zwaar is het heengaan dat ons scheidt, lastig de beproeving die U bijzonder treft. Voor u had ik gaarne nog wat geleefd, doch Gods Wil zij ook de onze. Ik bid voor u, heb dank voor uw liefde en rusteloze zorgen.

Mijn goede zuster en familieleden, ook u dank ik voor uw onuitputtelijke zorgen dag en nacht, ik bid voor u, bidt voor mij. Tot weerziens hierna.

Maria, moeder van smarten, ontvang haar ziel, en schenk haar de eeuwige vrede.

Mijnheer en Mevrouw Eric JANSSENS-
VERMASSEN,

Mijnheer en Mevrouw Jo DE MUNCK-JANSSENS,

Jongejuffer Katrien JANSSENS,

Jongejuffer Elsy DE MUNCK,

De families DE SPIEGELEER, JANSSENS, HEYLENS,
DE MULDER en VAN DE PERRE,

**danken U zeer oprecht voor de blijken
van deelneming hun betoond bij het
afsterven van de dierbare overledene.**

Uitg. Roger De Brabander Elene,