

O! Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw
EUGENIE DE SPIEGELEER

Weduwe van Mijnheer
SEVERINUS SURDIACOURT

geboren te Overboelare, de 11 Februari 1874,
en aldaar godvruchtig overleden, de 11 Maart
1949, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

De duurzame overledene was een vrouw vol leven-
dig geloof, een trouwe echtgenote, een werkzame
en voorbeeldige moeder.

Wij hier op aarde met gebroken hart zullen immer
denken aan haar opgewekt hart, haar nimmer
rustend moederhart vol zorg, vol kommer, vol liefde.
Onze gedachten aan haar zullen meer zijn dan een
lieve herinnering: onze liefde zal bij haar blijven
door een dagelijks gebed.

Zij was zo minzaam en gedienschtig, zo altijd gereed
om iedereen te helpen; werkzaam en zorgvol, heeft
zij haar brood niet geëten in ledigheid; zij wordt
diep betreurd niet alleen door haar naastbestaanden
maar door allen die haar kenden, vrienden en ge-
buren.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familieleden,
hebt dank voor uw genegenheid en goede
zorgen. Blijft verenigd onder elkander en gedenkt
mij steeds in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën

SURDIACOURT ;

DE SPIEGELEER ;

RISSELIN ;

*zeer gevoelig voor de bliken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare af-
gestorvene,*

DANKEN U.

Dr. Bruylandt, Lessense straat, Geeraardsbergen