

Mijn rechtvaardige leeft uit het Geloof (Hebr; X-38)

* BID VOOR DE ZIELERUST *

van Mijnheer

Eduard DE SPIEGELEER

weduwnaar van Mevrouw

HORTENSE OST

geboren te Hillegem, den 17 September 1873 en
zeer godvruchtig overleden te Burst den 29 April 1943
Versterkt door de HH. Sacramenten.

智慧箴言卷

's Heeren wijsheid geleidde dezen gerechte langs
veilige wegen en toonde hem het rijk Gods. en gaf
hem kennis van heilige zaken; zij bracht hem tot
welvaart door zijn zwoegen en zegende zijnen
arbeid.

(Wijsheid X-10)

Het H. Geloof, dat de betreunde overledene als een
kostbaar pand van zijn christene ouders had ontvan-
gen heet hij bewaard en als de rijkste erfenis aan
zijn nageslacht overgemaakt.

Zijn deugdzaam leven bood hem een zekere waar-
borg van een zaligen dood. Ook verschrikte de
dood hem niet maar hij zag hem met kalme gerust-
heid te gemoet; immers « Zalig zijn degene die in
den Heer sterven, want van nu af, zegt de H. Geest,
mogen zij van hunnen arbeid uitrusten, want hunne
goede werken zullen hen volgen. (Apoc, XIV. 13)

Bemide Zoon, Schoondochter en Kleinkinderen,
dié mijn vreugde zijt en mijne kroon, gedenkt de
voorbeelden uwer vrome Ouders en staat, ook gij,
onwankelbaar in den Heer. Stort geen tranen over
mijn kille lijk maar lavende gebeden voor mijn on-
sterfelijke ziel.

H. Hart van Jezus, hoop van die in u sterven. o.u.o
Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. (3j. a.)

Mijnheer Hector DE SPIEGELEER,
Mevrouw Hector DE SPIEGELEER, geboren Madeleine DULLAERS,
Mijnheer Eduard DE SPIEGELEER,
Mijnheer Paul DE SPIEGELEER;
De Familiën DE SPIEGELEER, OST, DE SMET en VETTENBURG,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming hun
betoond in hunnen rouw.

Druk Oct.Schautteet Sottegem—P.C.2154