

De nagedachtenis van de rechtvaardige wordt gezegd.  
(Spr. 10, 7.)

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**CHARLES DE SPIEGELEER,**

weduwnaar van Mevrouw

**ELODIE VAN DER HEYDEN,**

**GEMEENTERAADSLID,**

**Vereerd met het Burgerlijk Ereteken 1\* Klas.**

geboren te Hillegem, de 4 November 1869 en  
godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 5 Januari 1953.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

"Onze roem bestaat in de getuigenis van ons geweten, dat we namelijk in heiligheid en oprechtheid Gods, ons gedrag in de wereld hebben ingericht."

(II Cor. 1, 12.)

Bij 't einde van zijn lange levensloop mocht deze afgestorvene met oprechtheid getuigen dat hij in de omgang met zijn naaste altijd eerlijk was geweest en dat hij zijn taak in 't bestuur der gemeente steeds had vervuld zoals zijn geweten het hem voorschreef.

Al wie hem kende zal hem inderdaad gedenken als een rechtschapen man.

Ook voor zijn gezin was hij echter een waakzame en toegewijde vader, een verstandige en ijverige werker.

Zijn krachtige natuur heeft slechts op hoge ouderdom voor ziekte moeten buigen. Met klare geest nochtans ging hij de dood tegemoet en zonder vrees: hij was immers bereid om voor zijn Rechter te verschijnen.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, hebt dank voor uw liefde en goede zorgen. Houdt mijn aandenken in eer, vooral in Uw gebed en H. Mis.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (500 d. aflaat)

**Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169**

Mijnheer en Mevrouw Richard SERGEANT-DE SPIEGELEER en Dochter;  
Mijnheer en Mevrouw Edgard WANZEELE-DE SPIEGELEER en Zoon;  
Mijnheer en Mevrouw Frans DE SPIEGELEER-VAN DER MEULEN en  
Kinderen:  
Mejuffre Bertha DE SPIEGELEER;  
Mijnheer en Mevrouw Georges DE BRACKELEER-DE SPIEGELEER en  
Kinderen:

De Familie DE SPIEGELEER,  
De Familie VAN DER HEYDEN,  
De Familie DE SMET,  
De Familie DE ROO,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.