

" De wijzer wijst elk uur en tijd
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven ! Wees dus voorbereid,
de wijzer wijst naar d' eeuwigheid. ,,
(Guido Gezelle)



Bid voor de zielerust van
de Heer

**ANDRÉ, JAN-BAPTISTE
DE SPIEGELEER**

weduwnaar van Mevrouw

Maria Mathilde Van Driessche

geboren te Leeuwegem op 21 juni 1913 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem op
10 februari 1980, gesterkt door het H. Oliesel.

—
De families De Spiegeleer, Van Driessche, Spran-
gers en Broeckaert,
danken.

Het leven is dikwijls een weg door een donkere
tunnel. Het geloof alleen is een houvast en een
kracht-bron om dat leven te aanvaarden zoals het
ons overkomt.

Het geloof dat God ons niet in de steek laat en
aan het einde van onze levensweg staat met zijn
onuitputtelijke liefde en barmhartigheid geeft ons
steeds moed en vertrouwen. En deze liefde en
barmhartigheid heeft God ons op een zeer men-
selijke wijze leren kennen door de komst van
zijn eigen Zoon Jezus onder ons mensen. Jezus
van Nazareth kwam ons die Goddelijke boodschap
van liefde en barmhartigheid brengen en Hij heeft
ze ook voorgeleefd tot op het kruis.

Jezus ook ging in zijn leven door een donkere
tunnel om te komen tot Zijn Verheerlijking bij de
Vader. Moge onze dierbare overledene door Gods
liefde en barmhartigheid delen in diezelfde ver-
heerlijking van de hemelse Vader. Moge God aan
dat leven aanvullen wat er nog aan ontbreekt om
hem samen met moeder op te nemen in de
eeuwige vreugde.

Begrafenisonderneming J. Michiels-De Loor

DRUKKERIJ MAGERMAN