



Gedenk in uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Helene-Marie DESNIJDER

weduwe van de Heer Joseph VELGHE

geboren te Harelbeke op 13 februari 1908 en god-
vruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Kortrijk,
op 2 november 1973, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

« En dit is de roem van de overledene : het ge-
tuigenis van haar geweten, dat zij in eenvoud
van hart en in oprechtheid voor God en niet naar
wereldse beginselen, maar in Gods genade haar
dagen geleefd heeft ». (II Cor. I)

« Gezegend zij God die ons troost in alle tegen-
slag, want zoals het lijden van Christus ons over-
vloedig ten deel werd, zo zal ons ook de ver-
troosting van Christus overvloedig ten deel wor-
den ».

Het leven van de dierbare overledene was ge-
durende lange tijd een ware kruisweg. Zij had met
de dood in het hart en zelf reeds door ziekte ge-
tekend, zo lange tijd het lijden van haar geliefde
echtgenoot meegeleefd. Samen met hem had zij
gestreden tegen het onvermijdelijke. Toen ging de
eenzaamheid zwaar op haar drukken samen met het
besef dat haar krachten langzamerhand vermin-
derden.

Nu is zij rustig heengegaan. Wij geloven dat zij
het ongeschonden en blijvend geluk gevonden heeft
bij de Heer.

Zeker, met pijn in het hart nemen wij afscheid
van U, moeder, maar ook met diepe dankbaarheid
van alles wat gij voor ons geweest zijt. Wij dan-
ken U, voor al het goede en het schone dat gij,

samen met vader, ons gegeven hebt. Wij danken
U voor uw zorgende toewijding.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
genegenheid en uw liefde. Bij de Heer zal ik
toch nog bij U zijn. Moge de herinnering aan mij U
steeds bijblijven. Ik bid de Heer dat gij allen
het geluk moogt vinden.

Heer en Mevrouw Julien Denoulet-Velghe
en kinderen,

Heer en Mevrouw Gerard Velghe-Beyaert
en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families Desnijder, Duyck, Velghe
en Windels,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.
