

« God gaf hem ons,
God nam hem ons...
Gods Name zij gezegend. » G.G.

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Christiaan Gerard Marc De Snerck

Zoon van

de Heer Gerard en Mevrouw Maria De Vos

geboren te Oudenaarde de 26 oktober 1945 en
zachtjes overleden in de St.-Vincentiuskliniek te
Gent de 16 augustus 1964, voorzien van het
H. Oliesel der zieken en de Pauselijke Zegen.

Andermaal wordt een voorbeeldig gezin smartelijk getroffen door het onverwachte afsterven van een teergeliefd kind, - ditmaal de oudste zoon...

Er zijn van die dingen in het leven, waarvoor wij sprakeloos stom staan, waarvan wij de diepe reden niet kunnen achterhalen, tenzij met deemoedig hoofd en hart te buigen en te denken, dat God, de almachtige, alwijze en -spijts alles - de liefdevolle Vader is.

Christiaan was een flink en goed student. Op het St.-Lievenscollege was hij steeds een vlijtig en voorbeeldig student: gelijk vorige jaren, had hij ook nu weer in zijn klas - de 1e prijs van vlijt en goed gedrag - behaalde « creprijs Baron van Aekere »... geëerd en bemind door zijn oversten en medestudenten, was hij een goed voorbeeld voor velen.

En thuis, was hij de vrolijke, echt - goede jongen; de oudste der overgeblevene kinderen - de hoop voor de toekomst, wellicht een grote steun voor de steeds meer en meer uitbreidende, bloeiende onderneming...

En daar wordt dat jonge, beloftevolle leven plots door een verraderlijke, ongeneesbare ziekte afgesneden... De Heer beminde hem en heeft hem vroegtijdig tot Zich geroepen.

Teergeliefde Ouders weest niet als dezen die geen hoop hebben; moge het offer van mijn jonge leven U allen verder voor meerder onheil behoeden; hebt dank voor al wat Gij voor mij gedaan hebt. - Teergeliefde Broeder en Zusje blijft steeds de steun en troost van onze brave Ouders. - Duurbare Familieleden en Vrienden, gunt mij een blijvende gedenkenis in Uw gebeden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn betrouwen.
(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

De Heer en Mevrouw

Gerard DE SNERCK-DE VOS, zijn ouders;
Jongeheer Luc DE SNERCK, zijn broeder;
Jongezuster Lucie DE SNERCK, zijn zuster;
Mevrouw We Felix DE VOS-DE KEYSER,
zijn grootmoeder;

De families DE SNERCK-VANHERZEELE,
DE VOS-DE KEYSER,

danken U voor de gebeden en blijken van deelneming in de rouw die hen komt te treffen.

Drukk. Meirsschaut, Kruishoutem