

Kom, Bruid, ontvang de kroon welke de Heer u voor de eeuwigheid heeft voorbereid. H. Officie.

†

VROOM AANDENKEN

aan

## Eerwaarde Zuster Marie-Ignace

in de wereld

Juffrouw Maria De Smet-Van Damme

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 23 april 1897  
en aldaar in het klooster van O. L. Vrouw van  
VII Weeën godvruchtig overleden op 11 juni 1967  
in het 42e jaar van haar kloostergeloften,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

Laat de kinderen tot mij komen... zei Jezus. Bijna 40 jaar heeft de dierbare overledene gewijd aan het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Haar lijden en dood offerde zij ook voor dezelfde intentie. Wij allen die haar op school gekend hebben, zullen haar blijven gedenken met een dankbaar gebed.

Met stiptheid betrachtte zij het onderhouden van de H. Regel en met groot vertrouwen op de HH. Harten van Jezus en Maria, streefde zij, met zwakke krachten, zoals ieder mens, naar de religieuze volmaaktheid.

Dierbare bloedverwanten en familieleden, weest mij indachtig in uw gebeden, gij vooral mijn neef priester. Moge de goede God U zegenen en U laten uitmunten in liefde voor Zijn Kerk en voor elkander.

Beminder Moeder Overste en Medezusters, ik dank U voor uw zusterlijke zorgen en genegenheid. Gedenkt mij in het H. Misoffer en in de gebeden. Moge de H. Geest U helpen in het streven naar het ideaal van onze goede Congregatie van O. L. Vrouw van VII Weeën.

Aan allen tot wederziens in de hemel.

Jezus, Maria, Jozef, laat haar ziel met U in vrede rusten.



Jos. Eeckhout