

Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij geloofd zal leven.

†

Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw

Germaine De Smet Van Damme

echtgenote van

Richard Van Den Haesevelde,

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 28 mei 1904 en godvruchtig
overleden te Ronse op 8 maart
1979, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pause-
lijke Zegen.

Wijkverantwoordelijke van
« Kerk en Wereld » - IJveraarster
van het tijdschrift « Moeder van
Goede Raad » en H. Rita.

Rustig en gelaten heeft deze dier-
bare overledene zich op het grote
afscheid voorbereid.

Van huis uit heeft zij haar diep
christelijk geloof meegekregen. Dat
geloof heeft heel haar leven beziel-
d. In vreugde en beproeving heeft zij
steeds met vertrouwen naar de he-
melse Vader opgezien. Als actief lid
van « Kerk en Wereld » heeft zij haar

ingezet voor het wakker houden van
het geloof onder haar medemensen.

Dierbare echtgenoot, zoveel jaren
hebben wij lief en leed gedeeld ; zo-
zeer zijn wij naar elkaar toegegroeid
dat de scheiding uiterst zwaar voor
u aankomt. Doch, blijf op de Heer
vertrouwen : Hij slaat, doch zalft ook.

Beste familieleden, ik dank u voor
de zorgen aan mij besteed en de hulp
die gij mijn echtgenoot hebt gegeven.

Een van haar laatste woorden wa-
ren : « Het is Gods wil » ; hiermede
legde zij gans haar leven en haar lij-
den in Gods hand. Moge deze over-
gave voor ons een voorbeeld zijn en
moge haar vertrouwd gebed aan ons
allen ten goede komen.

Dat zij ruste in vrede.

De families De Smet Van Damme,
Van Den Haesevelde, De Tandt en
Tortelboom,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en dan-
ken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel