

"Want zie, duisternis zal de aarde bedekken,
en donker zal het zijn boven de volkeren.
Maar over u zal de Heer zijn luister spreiden,
en zijn glorie zal verschijnen in u.,,
(zegt de profeet Isaias.)

†

OPDAT GODS GLORIE OVER HEM
VERSCHIJNE, BID VOOR
de Heer

Emiel DE SMET VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw
LOUISE DE TANDT

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 juni 1872 en te
St.-Maria-Oudenhove ontslapen op 5 januari 1965
in de vrede des Heren.

Erelid van de H. Hartbond.

Dankbaar zien wij naar de Meester van het leven
op, die zolang onze goede vader behouden heeft.
Dankbaar ook zal Emiel zelf zijn, die zijn verlan-
gen naar God vervuld ziet, nu het nieuwe leven
voor hem is aangebroken. Niet dat hij te kort had
hier op aarde, maar omdat hij verlangde „thuis“
te zijn. Gelukkig was hij omwille van al de goede
zorgen die hij in zijn oude dag van zijn kinderen
mocht genieten. Gelukkiger nog zal hij nu zijn, wijl
niet hem meer belemmert om in God op te gaan.

Nu hij ons tijdelijk heeft verlaten kunnen wij
met hem in diezelfde richting blijven kijken ; en
het is geen droom en geen luchtkasteel, maar wel-
dra onze eigen toestand .. En het mag bij ons niet
blijven bij een kijken, anders geraken wij het spoor
bijster ; dat is ons gebed. Wij mogen ook niet ter
plaatse blijven kijken, want dan dromen wij alleen
maar. Onze stappen, dat zijn de daden die ons
elke dag dichterbij God brengen : „als gij uw
kruis niet opneemt en Mij niet volgt, zijt ge Mij
niet waardig.,,

Iemand die kortgeleden stierf, schreef nog enkele
weken voor zijn dood - het is ons afscheidsgedeb
voor Emiel.

„Ik zie, o Maria, hoe iedere dag uitloopt op een
nacht,

ik zie dat de hoogste pijlen terugkeren en vallen,
en alles sterft.

Enkel de liefde kan altijd opgaan
en groeien zonder einde.

Echte liefde groeit uit het geloof in Jezus,
de Overwinnaar van de dood.

Blijf samen met Hem bij ons,
o Moeder van de hoop !,

Blijf gij nu samen met uw Zoon, Maria, bij
Emiel en koester hem met de liefde waarmee hij
ons heeft liefgehad. Blijft ook bij ons allen, Maria,
opdat wij nooit zouden vertwijfelen, Moeder van
de hoop !



De families

DE SMET VAN DAMME,
DE TANDT,
DERNAUCOURT,
VAN DEN BOSSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St.-Maria-Oud.