

Wees immer bereid, zodat de dood u nooit on-
gereed vinde. (Nav. Chr.)

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

WILLY DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

LILIANE VAN PETEGEM

geboren te Fayt-lez-Manage, op 18 april 1937 en
plotseling uit dit leven gerukt te St.-Martens-
Lierde, op 31 augustus 1976, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken "in extremis".



De families **DE SMET, VAN PETEGEM,**

VANDEBOSSCHE en DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

De tijding van de plotselinge dood van Willy kwam ineens, als een donderslag bij volle zomerweer; en iedereen die deze tijding vernam was verschrikt en geslagen, niet alleen zijn diepbedroefde echtgenote, kinderkins en familie maar ook zijn talrijke vrienden en huisvaders met een even schoon gezin.

Hier voelen wij onze stamele woorden te kort schieten en vinden wij geen antwoord voor de vele vragen die in ons opkomen. De enige uitweg is ook hier in volle vertrouwen op te gaan naar de Heer in deze Eucharistieviering. Hem vertrouwen wij deze duurzame en zo onmisbare overledene toe.

Samen bidden wij hier om genade en sterkte voor de ontroostbare echtgenote, voor de kinderkins die vaders liefde en steun zo vroeg zullen moeten derven, voor de harde beproefde ouders en schoonmoeder die ook hun leed niet kunnen verwoorden, voor de eensgezinde familieleden die in overleg met elkaar steeds een steun zullen zijn niet alleen vandaag maar ook morgen.

Het kruis met Christus gedragen brengt de mens tot zijn schoonste waarde en laat de kruisdrager delen aan de Kruisgenade van Christus zelf. Zo komen wij ook hier stilaan tot volle berusting, zodat het sterven in geloof een bewuste overgave wordt aan de oproep van de Almachtige Vader.