

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## WALTER A. DESMET

Echtgenoot van Mevrouw GHISLAINE DECLÈVE

geboren te Kortrijk, op 3 juni 1909 en overleden  
ten gevolge van een vliegtuigongeval te Vielsalm  
op 26 augustus 1969, bediend met het H. Oliesel.

Vader, het was zo goed bij U thuis te zijn. Hoe  
onbegrijpelijk zo plots te zijn heengegaan. U leer-  
de ons Gods wil aanvaarden « Ken U zelf zo helpe  
U God! » : Ook nu betrouwen wij op Hem.

De mensen, had U lief, eenvoudig echt ! Werken  
was Uw leuze. Rechtvaardig strijdend trok U door  
het leven met een bewonderenswaardig optimisme,  
vol sprankelende humor. De stormen van het leven  
trotseerde U zonder meer. Allen wisten zich om-  
ringd door uw oprechte liefde.

Wij danken U voor Uw voorbeeld, en bidden  
in stilte verder dat God Uw Ziel in vrede beware.

Ghislaine dank voor ons schoon gezin, Uw in-  
nige liefde, Uw sterke steun. Ik zal bidden bij  
de Heer opdat onze kinderen mogen zijn wat wij  
beiden verlangden.

Beste kinderen, zorg voor moeder en wees voor  
elkaar in woord en daad echte broers en zusters  
één in vertrouwen op God.

Aan iedere vriend in het bijzonder : dank voor  
Uw vriendschap en tot straks... bij de Heer.

Onze Vader die in de hemelen zijt...

Mevrouw Walter A. DESMET,  
geboren Ghislaine DECLÈVE, zijn echtgenote ;

De Heer Jan DESMET, en Mevrouw, geboren Monique  
DELNATTE en kinderen,

De Heer Jaak DESMET, en Mevrouw, geboren  
Claudia HENDERSON en kinderen,

De Heer Jozef TERMOTE, en Mevrouw, geboren  
Dorothea DESMET en kinderen,

De Heer William HENDERSON, en Mevrouw, gebo-  
ren Gudrun DESMET en kinderen,

Juffer Rita DESMET, en verloofde de Heer Emile  
HAESBROUCK,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DESMET, DECLÈVE,  
VANDENBROUCKE en SPIERINX,

danken U voor uw blijken  
van deelneming en gebeden.