



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

VIKTOR DE SMET

weduwnaar van **Mevrouw Julia DE GEETER,**

geboren te Michelbeke op 1 juni 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
Maria-Middelares te Gent op 4 december 1987.

Gesterkt door het H. Sakrament.

Bedroefd zijn we hier samen om Viktor uitgeleide te doen. Ingetogen horen wij de echo's uit het langdurig en verdienstelijk leven van deze kranige man.

Wij zien nog zijn vertrouwde figuur o.m. in deze kerk waar hij, laatst nog op Allerheiligen, de kerkdienst bijwoonde en naar het kerkhof toog. Het zou zijn laatste rondgang worden.

Wij raden zijn spreken, wij kennen zijn gebaren, wij voelen zijn zware handen, zijn blik.

Viktor was begaafd met een sterk gestel, werken was zijn lust en zijn leven en hij had er geen moeite mee. Hij was met weinig tevreden en zijn enige bekommernis was te moeten afhaken.

Gedurende meerdere decennia konden dorp en omgeving rekenen op zijn veelzijdig vakmanschap; verscheidene generaties heeft hij in deze hoedanigheid bediend.

Aan bossen, vogels, de vruchten van het veld had hij zijn hart verpand. Tuinbouw was zijn grote hobby en is dat onverminderd gebleven.

« Draag zorg voor mijn beesten en planten » was één van zijn laatste zorgen uitgesproken op zijn sterfbed.

Zijn levenslust en vrolijkheid werkten aantekelijk: hij was dan ook een graaggeziene gast bij vrienden en bij de gepensioneerden waar hij soms de « show » stal. Lieve vader en grootvader, hoe ouder je werd hoe meer wij aan je hechtten. Ondanks Uw hoge leeftijd valt Uw heengaan ons zwaar. Ons gevoel overstemt onze rede. De herinnering aan U zal verder richting geven aan ons leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, familieleden en kennissen, dank voor Uw genegenheid en zorgen. Kort heb ik U nog gezien, in de schemeravond van de dood Uw naam als afscheid gepreveld.

Mijn buurvrouw Madeleine dank ik voor haar toewijding en mijn vriend Romain voor zijn trouwe kameraadschap. Wij mochten samen mooie jaren beleven. Dank voor alles.

De families

DE SMET, DE TEMMERMAN,
DE GEETER, VAN TWEMBEKE,
danken U.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel

