

Voor wie God vreest zal het welgaan in de laatste stonden, in zijn doodsure zal hij gezegend worden.
(Eccl.)



TOT ZALIG AANDENKEN

van MIJNHEER

VICTOR DE SMET

OUD-BURGEMEESTER

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Hermine Eeman

geboren te St Martens-Lierde de 24 oktober 1887 en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen
de 4 december 1959.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart.

Voorzitter van de plaatselijke Boerenbond.

Voorzitter van het landbouwcomice van Nederbrakel
Bestuurslid van het Veekweeksyndicaat van
Geraardsbergen.

Vereerd met verscheidene Landbouweretekens.

Leven is sterven, maar sterven is leven. Inderdaad wij, levenden sterven voortdurend, want iedere dag zijn wij onderweg naar die laatste eeuwige ontmoeting met God : de dood, die ons het volle leven brengt. De dood is geen sterven voor hen, die leven in Christus.

De dood is zoals ieder meesterwerk het resultaat van een langdurig voorbereiden vol offers. In het licht van deze waarheid heeft de dierbare overledene

zijn leven uitgebouwd : een schoon en rijk leven met als bekroning een schone dood. De laatste maanden had God zijn levensweg getekend met kruiskens van lijden en offer. Een lange en pijnlijke ziekte was de weg naar een schone liefde tot God.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, wij hielden veel van elkander, vergeten wij elkaar ook nu niet. Blijven wij verenigd door de liefde tot God en denkt u mijner in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De familiën

**DE SMET, EEMAN,
VAN DER MEULEN,
en CAMPEN**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos