

Dankbare herinnering aan



De Heer

Trief DE SMET

echtgenoot van Mevrouw Christiane BAEKE

geboren te Oudenaarde op 24 februari 1940 en
overleden te Gent op Kerstmis, 25 december 2003,
gestierkt door de ziekte van Alzheimer

Gewezen voorzitter en bestuurslid K.W.B. - Oudenaarde-centrum
Lid van Zielenzorg
Lid van de Confrerie van O.-L.-Vrouw van Halle

Christiane Baeke, zijn echtgenote,
Filip en Hilde De Smet - Defraeye en Siebert,
Kurt en Karoline De Smet - Decordier, Stef en Robbe,
zijn kinderen en kleinkinderen,
alsook de families De Smet, Dupont,
Baeke en Verdonck
danken u voor uw steun en medeleven.

De namis wordt opgedragen op zondag 15 februari 2004 om
9.30 uur in de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde.

*Dank U Heer, ik had genoeg,
Ik had een zon aan de hemel.
Ik had een dak boven mijn hoofd.
Ik had werk voor mijn handen.
Ik had een welgevulde tafel
om van te eten en te delen.
Ik had mensen om lief te hebben.
Dank U Heer, ik ben bereid !*

(Phil Bosmans)

Zo zou Trief ook gesproken hebben.
Een eenvoudig tevreden man.
Geen grootspraak, geen uiterlijk vertoon,
al droeg hij jaren lang "zijn" ziekte.
Zijn grootheid was liefde voor zijn gezin
en hulpvaardigheid... "Graag gedaan !"
Ook wij zeggen:
Trief, dank u !



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.