

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Sylvain, Richard DE SMET

echtgenoot van Mevrouw Clemence DE MIL,

geboren te Beerlegem op 27 augustus 1897
en plots overleden te St.-Maria-Lierde op
20 oktober 1979. Gezalfd met de H. Olie.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918
Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

De mens is als gras dat spoedig verdort,
hij bloeit maar zo kort als een veldbloem.
De storm strijkt er langs en hij is niet meer,
er blijft geen spoor van hem over.

(Uit psalm 103)

Alhoewel deze man zich mocht verheugen
in een lang leven, moest ook hij ervaren
hoe broos een mensenleven is, hoe kort-
stondig ons verblijf hier op aarde. Gelukkig
de mens die leeft in de overtuiging dat
eens voor hem het ogenblik komt, dat hij in
de dood God zal ontmoeten. Want duren
blijft de liefde van God voor allen die Zijn
verbond bewaren en Zijn woord behartigen
en volbrengen. Na de levenstocht in vreugde
en pijn zal God zijn dienaar doen verrijzen

tot een eeuwig leven, een eeuwig samenzijn
met de Heer.

Dierbare echtgenote, lang hebben wij de
goede dagen mogen delen en de kwade da-
gen samen kunnen dragen. Plots komt daar
een einde aan. Alleen het gebed zal uw
troost zijn in uw goot verdriet en eenzaam-
heid. Uw gebed voor mij zal nu uw bezorgd-
heid en goedheid uitdrukken, die ik zovele
jaren heb mogen ervaren, en waarvoor ik u
toch zo dankbaar ben. Weet dat God een
biddende mens niet verlaat, maar hem troost
en sterkte geeft.

De families DE SMET, DE MIL,
VAN DE SYPE, EECKHOUT,
**danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel