

Een mens, wiens uur nog niet heeft geslagen, sterft niet, ook al werd hij doorboord door honderd pijlen.

Diegene echter, wiens uur geslagen heeft, gaat heen, ook al werd hij slechts be-roerd door de punt van een grashalm.

Mahāhhàrata.



In dankbaar aandenken aan

D E H E E R

ROGER DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

CHRISTIANE VAN DAMME,

geboren te Zarlardingne op 1 februari 1941
en ten gevolge van een ongeval schielijk
overleden te Zegelsem op 2 juli 1986.

De families

DE SMET, VAN DAMME,

DE HENAU en CLAUS

*danken U voor de bliken van kris-
telijk medeleven, uw vroom gebed
en uw aanwezigheid.*

Bagraf. Collier-De Taeve Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Zijn plotse heengaan, evenals indertijd dit van zijn vader, heeft ons zeer diep getroffen. Toch blijft er een gevoel van dankbaarheid voor hetgeen hij betekend heeft : hij was jarenlang in de weer voor de verzorging van zijn moeder, was voortdurend bekommerd over de goede opvoeding van zijn zonen en trachtte immer het zijn vrouw zo aangenaam mogelijk te maken.

In zijn leven werd hij vooral geapprecieerd om zijn grote collegialiteit zowel op het werk, onder vrienden als in de familie. Steeds weer kon men op hem beroep doen, nooit was het hem teveel, wie of wat men ook mocht wezen.

Zijn leven was gekenmerkt door een hoge mate van eenvoud, verdraagzaamheid en eerlijkheid. Hij was tevreden met hetgeen het dagelijks leven hem bood en kende nimmer de jacht naar roem en bezit. Hij wist steeds het bijkomstige van het essentiële te onderscheiden en wist waar nodig een objectief en gewetensvol oordeel te vellen. Dit alles maakte van hem een groot en alom bemind man.

Beminde echtgenote en kinderen, dank voor de goede bijstand en de vele kleine attenties. Blijf mij gedanken in uw gebeden en tracht mijn levenswijze op dezelfde manier in uw bestaan verder te zetten.

Druk, De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66