

Vader, ik wil dat mijn leerlingen bij Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt.
(Jo. 17.24)

+

GEDENK IN EEN VROOM GEBED DE HEER

Robertus, Vedastus DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

Rachel VIAENE

geboren te Nederename op 6 maart 1910 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 13 november 1979, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

God, Gij hebt Robert bij U geroepen. Het is allemaal zo vlug gegaan. Gelukkig de mens die in zijn leven en bij zijn dood in de belofte van de Heer gelooft. „Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven”.

De dood is niet het einde maar het begin van het echte leven waarvoor we geschapen zijn.

Op nauwelijks twee jaar tijd volgt Robert zijn dierbare echtgenote naar de hemel. Hij is een man geweest die hard gewerkt heeft voor vrouw en kinderen en die goed en gediensig was voor iedereen. Hij werd zwaar beproefd in zijn leven door de langdurige ziekte van zijn echtgenote en haar te vroege dood, maar hij heeft dat alles en ook zijn eigen kwalen in stilte en met veel geduld gedragen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw goedheid en genegenheid jegens mij en vergeet uw moeder en vader niet in uw gebeden.

Laten we daarom, samen met familieleden en kennissen en met heel de kristelijke gemeenschap bidden : „God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U voor uw dienaar Robert die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan ; laat uw heilige engelen hem opnemen en geleiden naar het hemels vaderland, zodat hij die in U geloofde deel krijsje in de hemelse vreugde”.

Heer Jezus wees hem barmhartig.

De Heer en Mevrouw
Michel en Clara RONSSE-DE SMET en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Roger en Odette SCHAMP-DE SMET en kinderen,

De families DE SMET, DE KEUKELAERE, VIAENE
en VANDERHAEGHEN,

DANKEN U

VOOR UW DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.

sanderus