

O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard-Gustaaf DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

Marie VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Rozebeke, de 4 April 1883 en overleden

te Zottegem, de 30 Januari 1953.

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Gemeenteraadslid.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Geluk woont slechts hierboven. Beschijnt een vreugdestraal het leven, een tijdje schijnt het ons toe. Een tranendal is het waarin wij leven.

Zo rap en onverwacht kwam de dood zijn leven roven, dat wij bij 't lijk van vader, verrast zijn. Hoe is het mogelijk! Een uur te voren wrocht hij nog vol levenslust. Dat de Heer zijn H. Wil gezegend zij, maar diep buigen wij het hoofd vol deernis en rouw. O Maria, poort des Hemels, geleid zijn ziel in de eeuwige vreugde!

Vaarwel, beminde echtgenote, die zo vlijtig en werkzaam mij ter zijde stond, Heb dank voor uw genegenheid.

En gij, mijn lieve kinderen en kleinkind, vergeet uw vader niet, Blijft God en deugd getrouw. Eert en steunt uw moeder en bidt voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Uitgever, Van Der Hauwaert, Rozebeke.

Mevrouw Richard DE SMET-VAN DEN DRIESSCHE,  
*zijn echtgenote;*

Mijnheer en Mevrouw César MAES-DE SMET en zoon  
Marc,

Juffrouw Lea DE SMET,

*zijn kinderen en kleinkind;*

*danken U voor uw deelneming en gebeden.*