

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Richard De Smet

geboren te Geraardsbergen de 16 Septem-
ber 1906, er overleden de 8 Oktober 1952
voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden
.....

Als het gras zijn de dagen der mensen, ze
bloeien als 'n bloem op het veld ; waait er
een wind overheen, ze is weg en men weet
niet meer waar ze stond. Ps. 103

Roem niet op uw kracht en op uw jon-
ge jaren, want de kleinste ziekte kan ze
vernietigen. Betrouw niet op uw wijsheid
noch op het vernuft van enigen mens, maar
liever op de gratie Gods, die de ontmoet-
digen bijstaat. I.Nav.v.Chr.

Richard was een beste jongen. Zijn op-
geruimd karakter, zijn joviale omgang, de
wijze waarop hij vermaakt kon, maakten
dat zijn gezelschap steeds werd gezocht.
Groot is dan ook de vriendschaar die hij
telde en die zijn vroeg verscheiden met op-
rechte droefheid zullen bewenen.

Alhoewel wetende dat hij vroegtijdig dit
tranendal zou verlaten, liet hij zich niet
onbetuigd en stak steeds 'n helpende hand
uit daar waar het kon. De arbeid was hem
lief en de bloei en vooruitgang der familie-
onderneming, zijn vurigste betrachtning.

Lieve vader, dierbare zusters en broe-
ders, mijn heengaan stemt u treurig, doch
droogt uw tranen, gij hebt allen voor mij
gedaan wat, menselijk gesproken, mogelijk
was om mij te verzorgen en te helpen. On-
eindig groot daarvoor is mijn voldoening
en ik zal de Heer bidden dat hij u zegene
en bescherme.

Mijn vrienden en kennissen al, laat mijn
aandenken steeds in uw midden zijn, zoals
wij ons immer samen verenigd voelden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

Een milde troost waren ons uw blijken
van innige deelneming bij het afsterven
van Hem die ons zo dierbaar was.

De familën De Smet, De Lil
De Mecheleer en Dodelet.