

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Richard DE SMET

Weduwnaar van Mevrouw Avila COECKE.

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 20 maart 1887 en godvruchtig overleden op 2 september 1967. Versterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Burgerlijk oorlogsslachtoffer 1914 - 1918.

Wij houden onze ogen gericht op het kruis van Jezus Christus, en wij spreken uit in tastend geloof, dat dit het einde niet is, dat onze God een God van levenden is.

Hij zal ons steeds bijblijven, wij spreken zijn naam uit met eerbied en genegenheid en wij bidden :

Heer God, herinner U zijn naam, die hij van de mensen heeft ontvangen, die naam die Gij geschreven hebt in de palm van uw hand.

(tekst uit de begrafenis liturgie.)

Mijn geliefde kinderen, nu ben ik samen met moeder bij God de Vader van ons allen. Graag zou ik nog even willen spreken hebben. Dat schone woord van : « Dank U » voor uw geduld, uw zorgen — uw liefde. Niets was U te veel alles hebt U gedaan om mij bij te staan. Wat ik misschien niet meer klaar heb gezien, dat heb ik aanvoeld, uw aller aanwezigheid rond mijn ziekbed. U allen kleinkinderen, mijn gehele familie, mijn vrienden ik zeg U « Dank ». Samen bidden wij nu van bij De Heer, opdat gij trouw moogt blijven in de liefde, het enige dat telt in de wereld om dan eens samen te zijn in de volmaakte Liefde van God.

Tot weerziens bij de Heer.

H Hart van Jezus ik heb betrouwen op U !



Zeer getroffen door Uw blikken van medevoelen bij het zware verlies dat ons trof, danken wij hiervoor zeer oprecht.

De Familiën DE SMET, COECKE en LATEUR.

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.