

Waakt, want gij weet noch dag noch uur, wanneer de
Heer komen zal. Matth. XXIV, 42

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

René Roger Gaston DE SMET

zoon van wijlen

Remi en Camilla VAN MAELDERGEM

geboren te Maeter, den 16 Juni 1917 en overleden te
Opbrakel, den 7 Mei 1947, na een vreeselijk auto ongeluk,
Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Wat is toch het leven? Een rook die vervliegt, een
damp die verdwijnt, een schaduw die voorbijgaat,

Job.

Het leven lachte hem tegen en beloofde hem uog vele
jaren; en zie in de Lente zijner dagen wordt hij plots en
onmeedoogend weggerukt.

Zijn afsterven veroorzaakt een algemeenen rouw, want
zijn opgeruimd en edelmoedig karakter, zijn aanhouden-
de gediensdigheid, de hartelijkheid van zijn omgang en de
rechtzinnigheid van zijn hart, wonnen hem de genegenheid
van allen. Hij telde vele vrienden en werd bemind door
allen die met hem in betrekking kwamen.

Troort U Beminde Broeders en Bloedverwanten, de dood
kan ons, wel is waar, voor eenigen tijd scheiden, doch de
banden onzer liefde breken, vermag hij niet. In den Hemel
waar ik U verwacht, zal ik U beminnen zooals ik u vurig
bemind heb op aarde.

Ik zal niet ophouden voor U allen te bidden, weest mij
ook indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

.....
Druk, — Depessemier Everbee k

Uw gebed was een zoete troost voor den duur-
baren overledene : Uw deelneming een ware steun
voor ons.

Wij danken U.

De familiën DE SMET VAN MAELDERGEM