

†
VROOM AANDENKEN VAN MIJNHEER

René-Frans-Joseph DE SMET

Weduwnaar van Mevrouw Zoë De Keyzer
Echtgenoot van Mevrouw Irma Van Hulle

Rustend gevangenenbewaker 1e klas.

Vuurkruiser - Oudstrijder 1914-1918

Lid van de confrerie van 't H. Sacrament
en de H. Amandus,

Vereremerkt met de Gouden Medaille vande Kroon-
orde - Zilveren Medaille Orde Leopold II - Burger-
lijk kruis 1e en 2e klas - Vuurkruis - Herinnerings-
medalie van de Oorlog 1914-1918 - Overwinnings-
medalie 1914-1918 - Herinneringsmedalie van de
Regering Z.M. Koning Albert.

geboren te Etikhove op 4 december 1891 en tot het
eeuwig leven overgegaan te Oudenaarde op 17 ok-
tober 1962, gestrekt door de laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Bij dit afsterven mogen we met alle oprechtheid
zeggen: een man van eer, deugd en plicht is van ons
heengegaan. De dierbare overledene deed zijn volle
plicht voor God, voor huisgezin en Vaderland.

Voor God: hij eerbiedde de Zijn wetten en de
wetten van de H. Kerk. Zijn vreugde was het de
goddelijke diensten in de parochie kerk bij te wo-
nen en te zorgen voor de luister van Gods' huis. Hij
had grote eerbied voor de priester en was steeds
bereid hem aan het altaar bij te staan. Zijn ver-
schijning in de kerk was stichtend en dwong de
eerbied van eenieder af.

Voor zijn huisgezin: hij was de goede, gediens-
tige en trouwe echtgenoot, een zorgzame en begrij-
pende vader.

Voor het Vaderland: hij diende het in alle een-
voud, zonder uiterlijkheid, stil en ongedwongen zo-
wel in oorlog als in vreedstijd.

Daarom mag dit steifgeval een troost en een
geruststelling zijn voor hen die hij achterlaat.

Beste vrouw, bid met mij: „Uw wii geschiede”,
deze gedachte zal u bemoeiden en troosten. Heb
dank voor uw toegewijde zorgen.

Beste kinderen, vooral mijn aan God toegewijde
dochter, en al deze aan wien ik heb trachten wel te
doen, vergeet uw vader, vriend en weldoener niet
en blijft voor hem bidden.

Dierbare broers zuster en familieleden ik ver-
laat U tijdelijk. Weldra zien we elkander terug in
blijvende vrede en genegenheid. Tot wederziens!

Mevrouw René DE SMET,

geboren Irma VAN HULLE,

Eerwaarde Zuster Gilberte der Kindsheid Jesu,

(Mejuffer Maria DE SMET);

Mejuffer Gilberte DE SMET,

De families DE SMET, STAES, VAN HULLE,

LISON, LAURIER, DE KEYZER.

*danken U van harte om Uw gebeden
en Uw bliken van innige deelneming.*

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem