

Naar U dorst mijn ziel
en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

(Ps. 63)

†

Uitnodiging tot gebed voor

Remy-Joseph DE SMET

echtgenoot van

Irma VAN RUYSKENSVELDE

geboren te Roberst op 25 juni 1911 en
vroom in de Heer ontslapen te Zottegem
op 20 juni 1986, gesterkt door de
Sakramenten der zieken.
Lid van het Barbaragenootschap.

Heer onze God,

Uw Zoon heeft het lijden doorstaan
en ten einde toe uw wil volbracht.

Gestorven om onzentwil
is Hij uw heerlijkheid ingegaan.

Geef ons de kracht
met Hem diezelfde weg te gaan
om eens thuis te komen bij U.

(Openingsgebed 12e zondag)

Het leven van Remy was jarenlang
een kruisweg met de Heer Jezus,
doorheen de last van het ziekzijn,
van verzakt gezicht en gehoor.
Liefdevol begeleid en verzorgd
door zijn onvermoeibare vrouw,
was hij toch een gelukkig mens,
bezig met wat hij nog wel kon doen,
blij om elk teken van vriendschap.
Familielieden en verpleging thuis
maakten het hem mogelijk
om tot de voorlaatste dag toe
in eigen midden te blijven.

Gelovig vertrouwend op God
was hij trouw aan dagelijks gebed,
ontving geregeld ons Heer in huis,
en werd hij bewust gezalfd met
het sakrament der zieke mensen
tot steun in de moeilijke dagen.
Moge het goede dat hij gedaan heeft
en de lasten die hij gelovig droeg,
hem nu ook laten delen in de verrijzenis
waarin Jezus ook hem is voorgegaan.
Goede Vader,
help ook ons biddend en werkend
vertrouwen op uw goedheid voor de mensen
en vergezel met uw beste zegen allen
die Remy in uw Naam hebben welgedaan.
Onze-Lieve-Vrouw, Moeder der Kerk,
bid voor ons.

Irma VAN RUYSKENSVELDE,
zijn echtgenote ;

De families
DE SMET, VAN RUYSKENSVELDE,
CORNIL en DE MEULENAERE,

danken U voor uw bliken van deelneming
in hun rouw.

Druk Darragas, Zwalm - Rouw Funeralia