



Dankbaar om zijn leven en
om alles wat hij voor ons betekende
gedenken wij

DE HEER

Remi DE SMET

Geboren te Sint-Lievens-Houtem
op 21 juni 1932 en
godvruchtig overleden te Hillegem
op 26 maart 1999, gesterkt door
het H. Sacrament der zieken.

Jeannine VAN RUYSKENVELDE,
Patrick en Marleen DE SMET-WATERLOOS,
Nisse DE SMET,

De families DE SMET, VAN BOVEN,
VAN RUYSKENVELDE en PONNET

danken U voor uw medeleven
in hun rouw en voor uw gebed.

De nadienst wordt opgedragen in de
Sint-Bartholomeüskerk te Hillegem
op zaterdag 24 april 1999 om 18 uur.

Velen vertellen hoe Remi een fijn man was.
Dat men op hem kon rekenen,
dat hij eerlijk was en betrouwbaar.

Wat hij voor iemand kon doen liet hij niet na,
dienstbaar zonder iets terug te willen.

Van hem ging veel goedheid uit,
een geloof met de daad.

Even sterk wist hij wat hij wou,
vast in zijn overtuigingen.

Een hartkwaal heeft hem voorgoed neer-
geveld.

Wat hem bezielde is echter niet verloren :

"Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven" zegt Jezus.

Mochten zijn echtgenote en familie uit deze
boodschap kracht putten om voortaan
samen verder te leven zonder hem.

Mocht zo hun pijn om dit plotse afscheid
kunnen verzachten in de komende maan-
den en jaren.

Zijn werk liet Remi ons na :

zo is er het houten kappelletje op de zand-
weg van de Merehoekstraat naar Cothem.

Aan de vooravond van Pasen gaat Remi
met de Gekruisigde mee de dood in om
samen met Hem

het eeuwige leven binnen te gaan.

Vandaag nog zal hij met Hem zijn in het
paradijs

om er voor altijd te rusten.