

"Mogen onze overleden medearbeiders in vrede rusten."  
(Arbeidersgebed)

† TOT DANKBAAR AANDENKEN †  
aan Mijnheer

## RAYMOND DE SMET

Weduwnaar in te huwelijk van Mevr. Aimée DE MIL  
Echtgenoot van Mevrouw Palmyre AELTERMAN

Sekretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond,  
Scheldewindeke en Omtrek. Plaatselijk Sekretaris van  
het A.C.W. - Erelid van den Bond van het H. Hart.

Geboren te Munte den 30 Januari 1896, en godvruchtig  
overleden te Scheldewindeke den 16 Juni 1950, voorzien  
van de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zo dikwijls was de dood hem genaderd, dat hij kalm en  
betrouwend het einde van deze laatste beproeving tegemoet  
zag, en "verlangde ontbonden te worden, om met Christus te  
zijn," (St. Paulus)

"Ik heb gezegd: in den bloei van mijn jaren ga ik heen.  
Mijn leven is afgebroken als de draad van den wever... Maar  
toch, Heer, blijft mijn hart op U hopen: want zie, onze droef-  
heid zal in vrede veranderen." (Officie Overl.)

Het leven van onzen goeden man, vader en vriend was  
getekend met kruisjes: rouw over zijn gezinsleven, beproe-  
ving in zijn gezondheid... Toch bleef hij de eenvoudige, op-  
geruimde, gediensstige man... Want hij zag ook, hoe het chris-  
telijk gedragen leed uitgroeide tot verdienste en vreugde: een  
gelukkige familie, een zoon opgaand naar het altaar, de toe-  
wijding voor de geliefde medearbeiders zijner streek, voor wie  
hij alles gaf wat hij kon. Allen zijn pijnlijk verrast door zijn on-  
verwacht afsterven en gedenken hem dankbaar.

Geliefde Echtgenote en Kinderen, ik weet hoe zwaar u deze  
beproeving valt. Op den feestdag van het H. Hart mocht ik  
heengaan, met het beeld van mijn zoon, kloosterling der HH.  
Harten, voor ogen. Moge het H. Hart uw steun en troost zijn.

Lieve Kinderen, blijft steeds veel van uw Moeder en van  
elkander houden. Dierbare Broeders en Zusters, Vrienden uit  
het A.C.V. en A.C.W., stervende heb ik aan u zo dikwijls ge-  
dacht. Gedenk ook mij in uw gebeden.

"Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer,"  
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons (Lit. H. Hart)

Mevrouw Raymond DE SMET-AELTERMAN ;  
Eerwaarde Frater Leopold, van de Paters der H.H. Harten, in de

werd Robert DE SMET ;

Mejuffer Marie DE SMET ;

Mejuffer Cecilie DE SMET ;

Mijnheer René AELTERMAN ;

De Familien DE SMET-VERCRUYSEN, DE MIL-REMUE en AELTER-  
MAN-VERSTRAETEN ;

†  
B E D A N K E N U om Uw gebeden en deelneming.