

Blijf hem in uw gedachtenis bewaren, en vergeet hem niet in uwe gebeden. Eccl. 37, 6.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Polycarpus DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Thérèse VAN DORPE

geboren te Zarlardinge, den 3 September 1879 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Goeferdinge,
den 3 Februari 1944.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Heer, ik heb mijn betrouwen gesteld op uw Barmhartigheid : mijn hart zal opspringen van vreugde wegens het geluk dat Gij mij zult bezorgen. Ik zal den Heer loven om de weldaden, waarmee Hij mij heeft overladen, en dankliederen zal ik den Naam des Allerhoogsten zingen. Ps. XII, 6.

De duurzame overledene was een mensch die stil geleefd heeft ; godvreezend en goed van aard, was hij van eenieder geacht ; sinds enkele maanden was hij ziekelijk geworden, en kwijnde hij zienderoogen ; heel gelaten en aan den Wil Gods overgegeven, was hij gelukkig O. L. H. te mogen ontvangen ; hij vreesde Hem niet, want hij was zijn goede dienaar ; dat hij nu ook van den Heer geloond worde om zijn trouwen dienst.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkind, gaarn was ik nog met u te zamen gebleven ; we waren immers zoo gelukkig ; de Heer heeft er echter anders over beslist : dat Zijn H. Wil gezegend zij ! Tot later in den Hemel.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige rust
7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën DE SMET, VAN DORPE en LEROY.

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
en gebeden bij het afsterven van hunnen teergeleefden
echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder,
schoonbroeder, oom, neef en bloedverwant,*

DANKEN U.