



Aandenken aan

DE HEER
Oscar DE SMET

*geboren te Semmerzake op 6 mei 1921
en godvruchtig overleden te Gent
op 4 juli 1990,
gesterkt door het Sakrament der zieken.*

*Voorzitter, ondervoorzitter en lid
van verscheidene duivenverenigingen*

Rita VERLOT
en kinderen Gerard en Nicole en hun verloofden

*danken U van harte voor de blijken
van deelneming.*

Zijn Rita was erbij toen het goede hart van ons aller vriend Oscar is stilgevallen.

Zijn afscheid is zwaar aangekomen ook al wisten wij dat het einde onafwendbaar was.

Wij die zoveel jaren met hem en naast hem hebben geleefd, zijn gaven hebben mogen ervaren, zijn gulheid hebben ondervonden zijn geschokt door zijn heengaan.

Zijn vele vrienden uit Duitsland, het land waar «der Oscar» alom met enorme sympathie werd gewaardeerd treuren nu om hem.

De naam «Oscar De Smet» ligt in de duivensport verbonden met de «As» die met zijn overwinningen uit zware fondklassiekers, veel faam heeft bijgebracht.

Oscar De Smet is ook een begrip bij de personeelsleden van de firma «Saterco» waar hij vele jaren conducteur is geweest.

Hij zat nooit om een kwinkslag verlegen. Hij was graag bij de mensen en de mensen hielden van hem; de rouw is dan ook oprecht.

Hij was zo sterk als een eik, de broosheid van het leven wordt met zijn dood nog maar eens duidelijk bewezen.

Zijn streven naar vriendschap en zijn gemeente hartelijkheid zullen wij nooit vergeten.

Zijn trouwe partner, zijn kinderen, zijn familie, vrienden, collega's en bekenden zullen hem blijvend missen en hem levendig in hun herinnering bewaren.

