

Zalig zij die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M I J N H E E R

Oscar DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

ALICE D'HONDT

geboren te Scheldewindeke de 8 oktober 1901 en overleden te Gent de 26 februari 1962. - Versterkt door de

H. Sacramenten.

-----

De dierbare afgestorvene was eenvoudig, oprecht en goed van hart, een tedere echtgenoot en Vader, en nu hij heengegaan is laat hij bij zijn huisgenoten veel verdriet en een grote leemte, doch bij de Heer zal hij voortleven in 't eeuwige licht en de eeuwige rust, en bij de mensen in dankbaar aandenken.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat we een hoger geluk zouden zoeken dat zijn zoetheid nooit verliest.

Door veel beproevingen moeten wij het rijk van God binnen gaan. Maar sterven is geboren worden tot een zalig en eeuwig leven.

Beminde echtgenote, lieve kinderen, kleinkinderen en dierbare familie, ik dank U voor Uwe zorgen en genegenheid. Gedenkt mij in Uwe gebeden. Altijd blijf ik aan U denken, en voor U bidden, in de zalige hoop dat we weldra weer verenigd zullen zijn in de Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Mevrouw Oscar DE SMET-D'HONDT,

Mijnheer en Mevrouw Libert DE SMET-DE ROUCK en kinderen,

Mejuffer Lisette DE SMET,

De familiën DE SMET, VAN DE SLIPE, D'HONDT en DE WITTE,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

---

J. Verlinden, Velzeke.