

Geloofd zij Jezus Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

NAPOLEON - EMIEL DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

Irma VANDE VOORDE

echtgenoot van Mevrouw

ELISA WILLEMYNS

*geboren te Kruishoutem, op 9 Juni 1872, en godoruchtig
overleden te Petegem (Deinze), op 14 Juli 1952, gesterkt
door de H. H. Sacramenten.*

Voorzitter van de C. O. O.

Het was een man met een rotsvast geloof, met diep godsdienstig leven, die in alle eenvoud, maar oprecht gemeend zijn schreden richtte naar het gebod van God en van Kerk.

"Wat gij aan de geringsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan... Die woorden van de Goddelijke Meester hebben gans zijn leven beziel. Hij was vol bekommernis en toewijding jegens zijn evenmens en de christelijke naastenliefde heeft hij niet alleen in het hart gedragen, maar hij heeft ze, gedurende vele jaren, in daden omgezet. Velen zullen met ontroering en dankbaarheid zijn nagedachtenis door vurige gebeden eren.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, de tijd van s'heiden is gekomen. Wij wisten, dat mijn ziekte haar greep niet meer zou lossen, maar toch valt het nog pijnlijk elkaar te moeten verlaten. De Heer zal nochtans overvloedige hulp en troost schenken. Alle familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Daniël Van Welden, Kortrijkstraat, 9, Deinze.

Mevrouw Napoleon DE SMET, geboren Marie-Elisa WILLEMYNS,

zijn echtgenote.

Mijnheer en Mevrouw Aimé DELBAERE - DE SMET en kinderen Firmin,
Denise en Etienne,

Mijnheer en Mevrouw René VAN HAEKE - DE SMET en kinderen Angèle,
Mariëtte, Kamiel en Suzanne,

De Familiën DE SMET, WILLEMYNS, VANDE VOORDE, NEIRINCK en
WALGRAEVE,

Diep getroffen door de blijken van
genegenheid danken U van harte.