

†

TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN

aan de Heer

**Maurice DESMET**

**echtgenoot van Romanie Baert**

geboren te Otegem op 24 augustus 1891 en godvruchtig overleden in de Sint-Vincentiuskliniek te Avelgem op 23 mei 1973, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Goede God, die onze Vader zijt, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor het leven. Wij vragen U : neem uw dienaar Maurice op in de eeuwige vreugde, die Gij beloofd hebt aan hen die hier op aarde eerlijk hebben getracht uw wil te volbrengen.

Op hoge leeftijd is Maurice, na een kortstondige ziekte, van ons heengegaan, stil en eenvoudig zoals hij had geleefd. Met een diepe vroomheid en helder van geest heeft hij nog de sakramenten der zieken kunnen ontvangen. Het was alsof hij op de priester wachtte, bewust van de ernst van zijn toestand.

Maurice is steeds een goed mens geweest, zachtvaardig en met alles tevreden. Werkzaam, gedienschtig en vriendelijk voor allen die hij ontmoette. Zo zal hij in de herinnering van zijn familieleden en vrienden blijven voortleven.

Dierbare echtgenote, gij zult mijn heengaan het pijnlijkst aanvoelen. Heb dank voor uw trouwe genegenheid en voor de goede zorgen

gedurende al de jaren van ons samenzijn.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ook naar u gaat mijn dankbaarheid. Neem gij nu mijn taak over om voor moeder te zorgen. De Heer zal het U belonen.

Beste familieleden en vrienden ,blijf mij in uw vrome gebeden gedenken.

---

Mevrouw Maurice DESMET-BAERT Romanie  
Heer en Mevrouw Michel DESMET-VERDRUYE  
Heer en Mevrouw Norbert DEFRISE-DESMET  
Heer en Mevrouw Maurice DESMET-  
VANCAEMELBEKE

danken U voor Uw gebeden en  
blijken van deelneming.

drukk. Cartreul Avelgem