

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

Mathilde-Renilde DE SMET

echtgenote van Mijnheer

THEOPHIEL DE VOS,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 4 januari 1894

en godvruchtig overleden te Opbrakel

op 23 september 1962,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

-†-

Haar leven is eenvoudig en nederig geweest en
in haar langdurige ziekte heeft de duurzame over-
ledene blijk gegeven van 'n diepe geest van geloof
en echt kristelijke moed in het lijden.

Wat is het leven toch ? Een korte reis door dit
tranendal, met dagen van schoon geluk, maar ook
met kommer en zorgen, en dit alles, om zich voor
te bereiden tot de grote reis naar onze eeuwige
verblijfplaats van geluk bij God.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, gij treurt
om mijn afscheid, doch troost U met de kristelijke
zekerheid dat wij elkander kunnen weervinden bij
God. Dank voor al de goede en liefdevolle zorgen
die ge mij gegeven hebt in mijn ziekte. Mijn liefde
blijft langs God bij U, mocht uw wederliefde zich
tonen door uw gebed voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

[300 d. afl.]



Voor uw blijken van kristelijke
deelneming in haar rouw en voor
uw gebed tot zielerust van haar
overledene, danken u van harte

De Families DE SMET, DE VOS, VERSTICHELEN,
VAN LIERDE,