

Goed heil, geliefde ziel,  
uw leed is uitgeleden,  
en of er nog een traan bij viel  
wij gaan getroost beneden. (P. Reypens)



Dankbaar aandenken aan Mevrouw

## **Martha, Gabriëla, Irma De Smet**

**echtgenote van de Heer Jozef DE CUBBER,**

geboren te Elst op 30 maart 1904 en overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 1 augustus 1974,

gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Blijdschap en droefheid, vreugde en smart, gezondheid en ziekte, geluk en ongeval liggen in een mensenleven soms heel dicht bij elkaar. Dat ervaren we maar al te goed sinds tientallen jaren in onze zwaar beproefde familie, waar Michel, gehandicapt, het kind van zorg en toewijding, getroffen werd door een zwaar ongeval op 7 oktober 1973. Moeder was er fel om bekommerd en heeft er veel onder geleden, tot zij er zelf bijgevallen is, na jaren ziekte en ongeval op 16 mei 1974. Zo lagen Michel en moeder, om hem te sparen, onwetend van elkaar, in dezelfde kliniek, wachtend op redding en genezing. Voor beiden werd niets onverlet gelaten om voor een spoedig herstel te bidden, een bedevaart werd ondernomen door Ghislain naar Lourdes-Fr.

Vele missen werden hier en elders opgedragen, novenen gedaan, kaarsen geofferd. Dag in dag uit werden aan haar en haar jongen bezoeken gebracht, vooral door Ghislain en zijn familie. Na de angst van maanden geleden, kwam de herademing van een langzaam herstel van moeder en kind. Helaas! voor moeder kwam geen terugkeer naar huis. Ziekte en pijn zijn haar de laatste jaren niet ongekend gebleven, die ongelukkige val kluisterde haar maanden aan een lijdensbed, dat haar doodsbed zou worden. Moge zij nu binnegaan in Gods huis van vrede en rust.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en Sylva, waarvan ik meter was, samen hebben we veel jaren van ons leven gedeeld in goede en kwade dagen. Steeds hebt ge aan mijn zijde gestaan, gij vooral Ghislain. Ik dank U allen om de regelmatige bezoeken in het ziekenhuis. Moge God U vertroosten en sterken in deze droeve dagen. Ook aan U, mijn dankbare zoon Michel wens ik veel goede moed en een spoedig herstel. God zegene en beware U allen.

**Namis op zondag 25 augustus te 9 u. 30.**

---

De families DE SMET, DE CUBBER,  
DE WEDER, DE BOCK,  
**danken U voor uw blijken van deelneming.**

---

Uitg. S. Gijssels, Brakel-Opbrakel